

WOENSDAG 5 JUNI 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 9 juni*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 16 juni

11.00 u. -- Gebedsdienst

Zondag 23 juni

11.00 u. – Eucharistieviering

WIJ WAREN ER OOK BIJ**ZONDAG 26 MEI****DANKVIERING EERSTE COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN**





Tijdens de feestelijke dankviering op zondag 26 mei kregen de 1ste communicantjes en vormelingen een pluim van de parochianen. Zij durven het aan om hun vertrouwen op God te laten zien aan de gemeenschap.

Een stukje uit de lezing:

“God is net zoals een grote arend, die waakt over zijn jongen en boven hen heen en weer vliegt.

En als er eentje moe is en naar beneden valt, spreidt God zijn vleugels uit, zó vangt Hij dat jong op en draagt het op zijn vleugels.

Zoals een arend zijn jongen graag ziet, zó heeft God ook voor jullie gezorgd...”

Het arendsjong werd door de arend terug naar het nest gebracht. Wij lijken allemaal een beetje op dat jong. Telkens zijn er weer mensen die ons terug naar het nest brengen.

Tijdens deze dankviering mogen de kinderen, jong en oud, de mensen die hun sterke vleugels hebben uitgestrekt om ons naar Gods nest te brengen een dikke pluim geven.

Er werd afgesloten met een korte receptie, aangeboden door de Oxfam Wereldwinkel en gesponsord door de parochiekas. Ondertussen werd met iedereen nagekaart over de voorbije vieringen rond 1ste Communie en Vormsel.

Dank aan iedereen die geholpen heeft. Wij kijken hoopvol uit naar volgend jaar!

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 26 MEI - H. DRIE-EENHEID (Mt 28, 16-20)****DANKVIERING EERSTE COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN**

Beste kinderen, jongeren, ouders en grootouders, peters en meters, mensen van de Bernadette-parochie.

Jullie hebben mooie dagen achter de rug: familiebijeenkomsten, feestjes, gezellig samenzijn. De regenbuien hebben we erbij genomen en getrotseerd. Maar eigenlijk is er ook iets gebeurd met jullie: door ja te zeggen aan onze communie en vormsel, hebben jullie ook ja gezegd aan het leven! Een leven als kind en vriend van Jezus. Om te leven zoals Hij, in goedheid, in solidariteit met mensen die het moeilijk hebben. Jullie hebben gekozen om je best te doen om niemand uit te sluiten, om bezorgd te zijn om kinderen die moeten leven in geweld en oorlog en zij die niet voldoende te eten hebben.

Jezus volgen is niet altijd zo makkelijk. In elke klas of gezin heb je wel kinderen die een beetje tegendraads zijn, een beetje moeilijk doen, flapuit zijn, haantje-voren willen zijn. Wel, christenen zijn dat ook: dwarsliggers! Ze praten niet iedereen naar de mond, ze zijn kritisch, ze gaan niet altijd mee met alles wat de reclame ons aanprijst en ons voorhoudt als de weg naar geluk. Christenen zeggen dat geluk niet steeds te zoeken is in het alsmar meer verzamelen op materieel vlak, maar dat je ook geluk kan vinden wanneer je iets voor een ander doet, wanneer je opkomt voor wie uitgescholden of gediscrimineerd wordt.

Weet je, tegenstroom varen: heb je dat al ooit eens gedaan, bv in de Ardennen in een kano? Dat is heel lastig, ja bijna onmogelijk. Wel, christen proberen tegenstroom te varen, tegen alles wat mensen onvrij maakt, tegen alles wat hen voorgelogen wordt. We zijn een beetje de ‘ambetanten’ van de klas. Dwarsliggers, maar gelukkige.

En als het eens moeilijk wordt, wanneer we de moed dreigen te verliezen, wanneer we de indruk krijgen dat we er alleen staan met onze goede bedoelingen, wanneer onze krachten het dreigen te begeven wanneer we in de verleiding komen om het op te geven met dat ‘christen-zijn’, dan hebben we zonet een mooi verhaal gehoord uit de Bijbel. God wordt er voorgesteld als een arend, die waakt over zijn jongen. Hij vliegt over hen heen en weer en vangt hen op zijn vleugels wanneer ze dreigen uit het nest te vallen. Wat een mooi beeld! God is natuurlijk geen arend, maar mensen hebben altijd gezocht naar beelden en hoe God er zou uitzien. Dikwijls hebben ze God voor hun menselijke kar gespannen bij oorlogen, kruistochten. Ook dictators doen dit nog vandaag.

Toen Mozes gezonden werd naar zijn volk vroeg hij aan JHWH: ‘Wie moet ik zeggen die mij zendt?’ en God antwoordde: ‘Ik ben die ben, Ik zal er zijn, Ik laat u nooit los’. Zoals een arend, een moeder, een vader. Wat er ook gebeuren mag: Ik laat u nooit vallen.

Beste ouders, jullie kinderen groeien langzaam naar volwassenheid. Ze zullen jullie ontgroeien. Ze ontwikkelen een eigen persoonlijkheid, een eigen identiteit, gaan hun eigen weg. Is het dat niet wat opvoeden inhoudt? Dat ze hun eigen weg vinden, hun eigen keuzes kunnen maken.

Maar nu kunnen jullie hen veel meegeven en wat jullie hen geven blijft emotioneel verankerd en gaat nooit verloren. Wees overtuigd van de grote schat die jullie hen meegeven. En hopelijk moge ons geloof, de geest van Jezus, daarbij een rijke inspiratiebron zijn voor u en uw gezin.

We leven in onzekere tijden en jonge gezinnen hebben het niet gemakkelijk. Maar laten we het beeld van de arend in ons hart meenemen vandaag. Wat deze kinderen, maar wij ook allemaal verlangen, is Iemand die ons draagt op haar/zijn vleugels wanneer wij dreigen te vallen.

Patrick Bourgoignie

Z
O
N
D
A
G

16

J
U
N
I

2
0
2
4S
I
N
T
-
B
E
R
N
A
D
E
T
T
E
K
E
R
K

G
E
N
T

Welkom om 11 uur om mee te
bidden en te zingen om
VREDE

11:45 uur: APERITIEFCONCERT

Werkgroep liturgie parochie Sint-Bernadette

Parochiekoor Sint-Bernadette

Jo Demeester orgel/piano

Katrien Knockaert sopraan

Steven Van Cauwenberghe bas

Jan Demeester koorleider

12:25 uur Aperitief

Vrije bijdrage voor Sogeha

Graag een seintje aan één van de koorleden of aan het parochiesecretariaat

INTERPAROCHIAAL**FOTO-EXPO 'KRASSE BEELDEN'**

Momenteel, en nog tot en met zondag 9 juni, loopt in de Sint-Niklaaskerk een fototentoonstelling onder de titel 'Krasse beelden'.

In samenwerking met Linx+ kon KRAS vzw in 2023 aan een aantal mensen in kwetsbare leefomstandigheden een gratis workshop fotografie aanbieden. In een 10-tal sessies kregen ze begeleiding en handige tips van een professionele fotograaf. Ze maakten zo kennis met een artistieke tijdsbesteding en verkenden ze de kansen die communicatie met beelden hen kan bieden.

Een selectie uit hun werk, een weerspiegeling van hun dagelijks leven en hun interesses, werd vorig jaar een eerste keer gepresenteerd in de lokalen van Linx+ . Nu biedt het unieke kader van de Sint-Niklaaskerk u opnieuw de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.

KRAS vzw is het samenwerkingsverband van 20 Gentse vrijwilligerswerkingen die de armoede in onze samenleving aanpakken. Het merendeel van de aangesloten werkingen zijn ontstaan vanuit de lokale kerkgemeenschap en zijn daar blijvend mee verbonden. Met hun inzet ondersteunen ze mensen in armoedesituaties en vestigen de aandacht van de samenleving op de ongelijke en onrechtvaardige verdeling van onze welvaart.

OKRA ACADEMIE GENT

Op dinsdag 11-06-2024 verwelkomen we STEFAN BLOMMAERT. Hij is een voormalig Vlaams nieuwsanker en journalist voor de VRT. Hij is gespecialiseerd in Azië en de Balkan.

Hij brengt ons zijn voordracht: “CHINA, 75 JAAR VOLKSREPUBLIC, EEN STAND VAN ZAKEN.”

China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Het land ontpopt zich meer en meer tot een wereldmacht, en is niet meer louter de fabriek van de wereld. Met zijn economische invloed wil het ook op cultureel en politiek vlak sporen nalaten. Het land wil af van de grote Amerikaanse invloed op het continent, en zijn eigen - ook militaire - positie versterken. Van democratisering is intussen geen sprake, integendeel, de almacht van de communistische partij is onder Xi Jinping alleen maar sterker geworden.

Moeten we bang zijn, reageren of de nieuwe realiteit aanvaarden?

Welkom op onze vertrouwde locatie: Clemenspoort– zaal De Parel, Overwale 3 te 9000 Gent. De voordracht is voorzien van 14.30u tot 17.00u

Inschrijven is niet nodig.

Het inkomgeld is per 1-1-2024 aangepast:

€ 7,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00