

**WOENSDAG 26 JUNI 2024****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 30 juni*

11.00 u. – Gebedsdienst

*Zondag 7 juli*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 14 juli*

11.00 u. - Eucharistieviering

**VAKANTIE IS..**

Tijd om de dagen  
met smaak te beginnen.  
Tijd om de zon te vermoeden  
achter vuisten van mist.  
Tijd om een vogel  
vlakbij te horen zingen.  
Tijd om te ontdekken  
wat je reeds altijd wist.  
Tijd om de wereld  
opnieuw te verzinnen.  
Tijd om de tijd te vergeten  
en meegenomen  
in duizend-en-één kleine dingen  
te weten:  
leven is alles en daarom zo enig,  
om geen uur van te missen.  
(bron: Kerknet, tekst: Kris Gelaude)

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****ZONDAG 16 JUNI - WE BIDDEN EN ZINGEN OM VREDE**

“de witte lintjes zijn symbolen, we hangen ze op omdat we vrede willen, in Oekraïne, Gaza, Congo...”





In de gebedsviering van zondag 16 juni mochten we bidden voor vrede; hier een mooie bloemlezing over vrede, gelezen in de bijbel:

Hoog tijd nu om de Schrift open te slaan en ons te laten aandoen door vreemde en toch vertrouwde woorden. We wandelen doorheen enkele Bijbelse fragmenten over vrede.

**We beginnen bij Jesaja, een profeet met een visioen:**

Eens zal de dag komen  
dat de Heer zal rechtspreken tussen de volken,  
over machtige naties een oordeel vellen.  
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  
en hun speren tot snoeimessen.  
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een andere volk,  
geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Jesaja 2,1-5

**We herinneren ons ook het verhaal van Noach in het boek Genesis:**

Noach opende een venster van de ark en liet een duif los. Als ze 's avonds terugkwam, had ze een groene olijfbblad in haar bek. Zo wist Noach dat het water van de aarde gezakt was. Hij wachtte nog eens zeven dagen, en liet opnieuw een duif los. Maar die duif keerde niet meer terug. Noach schoof het dak van de ark opzij en keek naar buiten:...de aarde was droog.

Gen.

**In het kindheidsevangelie van Lucas horen we de engelen zingen:**

Eer aan God in den hoge en vrede aan alle mensen op wie Gods welbehagen rust.

Lc. 2,11

**En in de bergrede, zoals Mattheus die optekende, zegt Jezus:**

Ge hebt gehoord dat er gezegd is:

Oog om oog, tand om tand

Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,  
doch als iemand u op de rechterwang slaat,  
keer hem dan ook de andere toe.

Mt.5,38-45

**Bij Johannes lezen we:**

Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.  
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Joh.

**Dan is er ook nog Paulus, die in de brief aan de Filippenzen schrijft:**

Geliefde broeders en zusters, Maak je geen zorgen, maar maak al jullie wensen bij God bekend door te bidden, te smeken en te danken. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus.

Filip. 4, 6-9

Na de viering was er nog het aperitiefconcert, ons gebracht door het parochiekoor Sint-Bernadette.

## **PREEK VAN DE WEEK**

**ZONDAG 16 JUNI - ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**





### SHALOM

*Er is een vrede die we moeten maken en er is ook een vrede die we moeten krijgen.*

24 februari 2022... Toen begon de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat voor die tijd de meesten onder ons niet echt schrik hadden van de oorlog. Er waren voortdurend conflicten in de wereld, maar die gebeurden toch allemaal ver weg. Gent-Kiev dat is slechts 1800 km. Ook vandaag vielen daar slachtoffers. Ondertussen krijgen we ook vanuit Gaza dagelijks verslag. Niet om aan te zien! Eens het moorden in een oorlog is begonnen, valt het moeilijk te stoppen. De wapenfabrieken draaien op volle toeren.

Meer dan vroeger dus, klinkt vandaag luid de roep om vrede. Jong en oud komen op straat, tekenen verzet aan of laten zich op sociale media horen: *stop deze waanzin*.

Als christenen - als volgelingen van Jezus - kunnen we niet anders dan ons aan te sluiten bij de vredezoekers. Het behoorde immers tot de centrale missie van onze leider om overal waar hij kwam vrede te brengen. Het is dus meer dan goed dat we vandaag mekaar wat aanmoedigen om het niet op te geven met die vredesdroom. Hier samenkomen is al een eerste aanzet tot die vrede.

*Vrede! Vrede!* bidden we, zingen we met overtuiging, goed wetende dat echte vrede er nooit volledig is. Het is er mee zoals rechtvaardigheid, altijd bij beetje, in stukken en brokken. Misschien is het wel goed dat we hierbij stil staan als we aan vrede denken; met name dat meningsverschillen en conflicten tot het leven zelf behoren. Op elk niveau waarop mensen samenleven en -werken zijn er verschillen en, dus, ook conflicten. Gezinnen, families, buurten, steden, landen.

Christenen zweven dus niet! We staan met beide voeten op de grond *en toch* (herinner je het adventsthema: *en toch*)... *en toch* geloven we dat Gods bedoeling met deze wereld vrede is, shalom! Met shalom bedoelt men niet enkel de afwezigheid van oorlog, maar vooral heelheid, harmonie... Vrede betekent in het Oude Testament voor ieder individueel persoon: een goed, gezond, veilig en lang leven, onder de bescherming van God. Ook een rustige dood wordt in het Oude Testament als vrede gezien ('dat hij ruste in vrede!').

Jezus roept zijn volgelingen op - dat zijn wij, dus - om op stap te gaan en iedere mens op onze levensweg die shalom toe te wensen. Shalom voor elke mens... zelfs voor onze vijanden, lezen we. Dat is een beetje veel gevraagd... of toch niet? Het gaat bij Jezus niet alleen om pure wederkerigheid in onze relaties. Het principe oog om oog, tand om tand lijkt op het eerste zicht het meest effectieve bij conflicten. Hij gaat een stap verder... Jezus zegt: wat hij u ook aandoet, blijf uw vijand als mens behandelen.

Er is dus werk aan de winkel. Vrede is een werkwoord! De Bijbel heeft het over een vrede die ons te doen staat, maar er is ook een vrede die we enkel kunnen krijgen, een innerlijke vrede. Vrede met je leven, met de mens die je geworden bent, met je vreugdevolle momenten, maar ook met je gemiste kansen. Een mens kan soms lange tijd lijden om wat ooit fout liep. Of gebukt gaan onder een minderwaardigheidsgevoel dat maar niet over gaat. Echte vrede betekent ook vrede in je eigen hart.

Ook die vrede is ons door Jezus toegezegd. Misschien kunnen we dit zo begrijpen: Jezus verbindt mensen met elkaar, hij verbindt ons ook met God. Leven vanuit die *verbinding* brengt innerlijke rust. Misschien is het dat wel wat Jezus ons ten diepste kwam brengen: verbondenheid, innerlijke vrede.

Doorheen de geschiedenis zijn er steeds mensen geweest die vanuit Jezus' oproep, ijverden voor vrede. Ze beseften dat het werk dat ze deden geen mensenwerk was, maar iets groters, iets gedreven door een kracht die verder ging dan hun menselijk kunnen.

Franciscus, de heilige, was zo iemand. Een echte vredestichter. Hij is een voorbeeld voor de allerhoogste kwaliteiten waar een mens toe in staat is. Zijn levenshoudingen zijn wegen naar vrede.

We noemen er enkele. Misschien kunnen ze ons inspireren om zelf innerlijke vrede te vinden?

*Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie  
en ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft.*

*Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters  
en ik draag ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden.*

*In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg.  
Vrede wens ik vriend en vijand*

***Jaak Van Vooren***

## **LIEF EN LEED**

### **Overlijden**



Op 28 mei 2024 overleed **Marc Van Hauwaert**, echtgenoot van Diane De Baere.

Hij werd geboren te Wondelgem op 5 oktober 1935.

De uitvaart had plaats in onze parochiekerk op 8 juni 2024.

We bieden aan de familie onze Christelijke deelneming aan.

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer = **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00