

WOENSDAG 22 MEI 2024**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 26 mei*

11.00 u. – Dankviering voor de vormelingen en de eerste communicanten

Zondag 2 juni

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 9 juni

11.00 u. – eucharistieviering

WIJ WAREN ER OOK BIJ**DONDERDAG 9 MEI – O.L.H. HEMELVAART – EERSTE COMMUNIEVIERING**

De hoogdag begon grijs en mistig maar al snel brak de zon door, niet alleen buiten maar zeker ook in onze Bernadettekerk! Het was immers een bijzondere dag omdat 33 kinderen voor het eerst écht konden deelnemen aan de eucharistieviering tijdens hun eerste communieviering.

Een beetje zenuwachtig kwamen ze de kerk binnen, omringd door hun ouders, meter en peter, familie. Elk kind werd bij naam de kerk ingezongen en dan kon de viering beginnen!

Tijdens de voorbije 4 bijeenkomsten werd deze viering niet alleen vormelijk maar vooral inhoudelijk voorbereid, samen met de ouders en met ondersteuning van de scholen.

Het evangelie van Mattheüs riep ons allen op om ons niet teveel te bekommeren om de materiële dingen van het leven, dat doen de bloemen en de vogels ook niet, maar te vertrouwen op God en met zijn steun elke dag te proberen het goede te doen.

De kinderen lazen mooi voor en zongen enthousiast mee. Dankzij de steun van het Bernadettekoor o.l.v. Jan klonk het allemaal nog mooier.

Voor het eerst te communie mogen gaan betekende voor deze jonge kinderen toch heel wat.

Een dikke proficiat aan :

Lucas, Elise, Rosalie, Jules, Maciej, Michal, Renée, Louise, Julie, Arthur, Santiago, Ynora, Finn, Caz, Jolien, Eleonore, Jayden, Elijah, Lomme, Matteo, Aurero, Olivia, Amelie, Arthur, Ellaria, Isolde, Florence, Artiom, Thibault, Alan, Elisa, Catharina, Leon.

De eerste communicanten en hun ouders worden uitgenodigd op de dankviering in de parochiekerk op **zondag 26 mei om 11.00 u.**

De werkgroep eerste communie

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 12 MEI - ZEVENDE PAASZONDAG (Joh 17, 11b-19)

Het evangelie is een fragment uit het grote gebed van Jezus. Jezus bidt voor o.m. zijn leerlingen, die in de wereld blijven. Dat de Vader hen zou bewaren in Zijn naam en dat Hij hen zou bewaren voor het kwaad. Het is Jezus' bezorgdheid: dat zijn vrienden in de wereld blijven, maar ze zijn niet van de wereld.

We stonden even stil bij de gedachte: 'In de wereld zijn en niet van de wereld zijn'. Uiteraard ben je als christen kritisch tegenover een wereld die vaak totaal andere waarden voorstaat dan de waarden waarvoor Jezus opkwam. In onze wereld is het dikwijls de wet van de sterkste die telt, diegene met macht heeft het voor het zeggen, het winstprincipe haalt het op het werkbaar werken, wie niet werkt valt uit de boot, voor vluchtelingen die op straat slapen heeft men weinig empathie...

Vroeger was het duidelijk voor religieuze ordes: ze sloten zich af van de wereld. Ze namen een andere persoonlijkheid aan, een nieuwe naam, andere klederdracht, braken met hun familie, zonderden zich af van de wereld achter kloostermuren, deden afstand van alle bezit.

In sommige sekten merk je nog gelijkaardige mechanismen.

Het concilie heeft een nieuwe visie bevestigd op de verhouding met de wereld. In verschillende documenten werd benadrukt dat onze missie als gelovigen in de wereld ligt. Verschillende nieuwe ordes ontstonden die het religieuze leven uitdrukkelijk vermengden met een engagement in het gewone dagelijkse leven. Wij denken aan de zusters van Nazareth van Charles de Foucauld, die in kleine gemeenschappen in een huis in de rij samenleefden, en een halve dag een beroepsbezigheid hadden. Zo bestaat ook nog een gemeenschap in Parijs, les Moines de Jérusalem, die het bidden en werken met elkaar verzoenen en aldus gist in het deeg proberen te zijn. Ook het model van de priester-arbeider, dat meer in Wallonië dan in Vlaanderen voorkwam in de 60er jaren, was mede geïnspireerd door deze filosofie.

Kritisch zijn en toch in de wereld staan: vanuit onze overtuiging kunnen wij, samen met vele anderen, ijveren voor een andere wereld. We hebben meer bondgenoten dan we denken om te werken aan vrede en gerechtigheid. Studenten die campussen bezetten om de waanzin van het geweld te stoppen brengen de president op andere gedachten, boeddhisten die vanuit hun geweldloze weerbaarheid het tij doen keren, de velen die vanuit humane basiswaarden zich inzetten voor de minsten en armsten in onze samenleving.

In ons gezamenlijk streven voor een nieuwe samenleving kunnen we ook opkomen voor onze eigen typische overtuiging en hoeven we onze eigenheid en identiteit niet op te geven of te verloochenen.

Hoe is het nu gesteld met de verhouding geloof – wereld?

- Geloof is niet meer zo in trek, zeker niet bij jongeren. Velen hebben de kerk de rug toegekeerd of doen maar sporadisch nog eens beroep op hun service. Ons publiek veroudert en het gelovige weefsel verschraalt.

- De vrijzinnigheid beheerst vele sectoren in onze samenleving. De invloed van de kerk, die vroeger misschien een beetje te overheersend was, heeft veel van haar pluimen verloren.

- Met godsdienst en geloof wordt vaak een loopje genomen: men vindt dat men met alles moet kunnen lachen en spotten. Kinderen durven niet meer uitkomen bij hun vriendjes voor hun geloof. Met dierbare symbolen wordt soms respectloos omgegaan. Niet alleen moslims voelen zich soms in de hoek gedrukt: ook veel christenen zijn verontwaardigd met de manier dat er in de media over hun geloof wordt gesproken.

- De geldmiddelen voor de verschillende levensovertuigingen worden meer en meer in vraag gesteld.

Voortdurend heb je de indruk in het verweer te moeten gaan. Voortdurend wordt men uitgedaagd.

En toch ligt onze opdracht en missie nergens anders: in de wereld is het om doen. Wij zullen met de nodige geestdrift en creativiteit moeten zoeken naar hedendaagse vormen en vertalingen van wat ons geloof aan deze wereld te bieden heeft.

Wij zien uit naar Pinksteren. De Geest zal ons de inzichten en de scheppende kracht moeten geven, om te onderscheiden waar het op aan komt.

Want de evangelische Boodschap heeft deze wereld heel veel te bieden: de waarden van waarheid, vrede, gerechtigheid, zorg voor de minsten, solidariteit: alles wat Jezus ons voorleefde heeft niet enkel waarde gehad in het verleden, maar houdt een hoopvolle belofte in voor de toekomst.

Deze dialoog met de wereld is een voortdurende uitdaging voor ons gelovigen: wij moeten ze kritisch, ontvankelijk en met de vraag voor het nodige respect, blijven voeren.

Priester Patrick Bourgoignie



BEZOEK AAN VILLA EMMA OP 4 MEI 2024



De mooie villa in de Waterdreef



De eigenaar is een enthousiaste verteller, hij geeft veel uitleg over al de planten.



Het was een beetje fris, maar gelukkig scheen de zon in de tuin van villa Emma.

Wij waren met 27 mensen die heel nieuwsgierig naar villa Emma in de Waterdreef 13 kwamen om te weten te komen wat het Samana-team voor ons had gepland en dit nog wel in onze eigen buurt. Vol verbazing keken we naar dit prachtig en statig gebouw en nog meer naar de enorme en prachtige tuin. De weersvoorspelling was voor die dag niet zo gunstig maar toch werden we buiten welkom geheten door de eigenaars, die al stoelen op het gazon hadden geplaatst rechtover het retabel van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck en daar gaf de gids (de eigenaar zelf) uitleg hoe ze ertoe kwamen om in het Van Eyck jaar een Van Eyck wandeling in hun tuin te organiseren met de 76 planten die voorkwamen op het schilderij Het Lam Gods. Ongeveer de helft van die planten hadden ze zelf al staan, de rest hebben ze met geduld en opzoekwerk gezocht in andere landen. Het vraagt een enorme inspanning om dit alles te onderhouden, veel zuiderse planten zijn hier niet winterhard zoals o.a. die mooie Citrus boompjes en moeten in de winter of bij nachtelijke vorst naar binnen. Tijdens de wandeling kon de gids zo boeiend vertellen en wist bij ieder besproken plantje een verhaaltje, meestal in verband met godsdienst of bescherming tegen de boze geesten of ook tegen bepaalde kwalen of ziektes. We vielen van de ene verwondering in de andere terwijl we genoten van deze prachtige omgeving. Het jaar door zijn er bloemen in die tuin, deze keer waren het de lentebloeiers. Maar de gids had ook een fotoboek mee om ons de bloeiers van andere seizoenen te laten zien. Hier en daar een plantje laten ruiken, de structuur bekijken en voelen was er ook bij. Kortom het was een bijzonder leerrijke en interessante wandeling die onze botanische kennis vergroot en ook om nooit meer te vergeten dat dit alles gelegen is in onze eigen omgeving, zo dicht bij huis.

Vermits we met zoveel waren werden we bij aankomst in 2 groepen gesplitst, groep 1 begon met de wandeling nog in de zon, terwijl groep 2 kon genieten van een koffie/thee en een stuk heerlijke kaastaart door de gastvrouw zelf gebakken. En dan de omwisseling. De wandeling

van groep 2 moest wel wat regendruppels incasseren, terwijl groep 1 genoot van koffie en taart! Iedereen was uiterst tevreden over deze gezellige, leerrijke en interessante namiddag en van het genot in zo'n mooi domein, met zijn 76 verschillende planten en boompjes.

Met heel veel dank aan de organisatoren en hun medewerkers die dit voor ons planden, wij hebben er oprecht en super van genoten!!

Uitstap lunch en bezoek De Krook.



Weet je nog: je ging als kind naar de bibliotheek (of de boekerij, zoals men dat noemde) om boeken te lenen of informatie op te zoeken.

Op een kartonnen kaart in een flap achterin het boek kreeg je dan een stempel en de titels van de boeken stonden op steekkaarten in een fichebak.

Zin om eens achter de schermen te kijken van De Krook en te weten te komen hoe het vandaag allemaal gebeurt?

Dan ben je heel hartelijk welkom op de uitstap van Samana Sint-Bernadette op zaterdag 8 juni.

We verzamelen eerst **tegen 11.30 u.** in het mooie **café Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23** voor een gezellige lunch samen: varkenswangetjes met aardappelen en slaatje.

Nadien gaan we te voet of met de rolstoel/rollator naar De Krook.

Daar worden we opgewacht door een ervaren en enthousiaste gids die ons alles uit de doeken doet over de bibliotheek vroeger en nu, het gebouw en de omgeving.

Wie graag met een auto meerijdt, wordt om **11.00 uur aan de Nova** verwacht.

Je kan ook op eigen initiatief **de lijnbus nemen naar de Zuid (Woodrow Wilsonplein)** en direct naar het Vooruit café stappen tegen **ten laatste 11.30 uur ter plaatse.**

Als deelnameprijs betaal je **25 euro voor de lunch en het gegidst bezoek.** (*Aperitief, drank bij het eten, dessert, koffie is voor eigen rekening*)

Wij kijken er al naar uit om jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze uitstap van 8 juni.

Het sint Bernadette bestuur team

Uw noodzakelijke inschrijving + de betaling van 25 euro per persoon verwachten we tegen **23 mei** op één van onderstaande adressen:

- Martine De Jaeger, Sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☐ 09/251.39.90 (na 19.00 u)
- email: godelieve.volckaert@gmail.com Er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, het nummer is : BE40 0630 7151 1263 (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 23 mei)

INTERPAROCHIAAL

BEDEVAART MET DE BUS NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN BANNEUX ZONDAG 7 JULI



Vanuit het bisdom Gent organiseren we op **7 juli** een eendagsbedevaart met de bus naar het **bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux** om er aan te sluiten bij de zieken driedaagse vanuit Oost-Vlaanderen die er op dat moment plaatsvindt.

Tussen 15 januari en 2 maart 1933 verscheen ‘de Maagd der Armen’ zoals ze zichzelf noemde, tot acht keer toe aan een meisje van 11 jaar oud, **Mariëtte Beco**. Maria nodigde Mariëtte uit om haar handen in het water van de bron te steken en te bidden. In datzelfde jaar werd op vraag van Maria een kleine kapel gebouwd in de voortuin van de familie Beco. Sindsdien is **Banneux**, een klein dorp in de buurt van **Verviers**, uitgegroeid tot een bedevaartsoord waar jaarlijks vele pelgrims rust, bezinning en vertroosting vinden. Tijdens de bedevaart maken we een rondleiding doorheen het bedevaartsoord, vieren we er samen de internationale eucharistieviering en nemen we ’s namiddags deel aan de aanbidding met ziekenzegening. We voorzien koffie bij aankomst, een warm middagmaal en een vieruurtje met koffie en gebak alvorens we huiswaarts keren.

We vertrekken met de bus in Oostakker-Lourdes omstreeks 7.00 u.
Rond 19.30 u. verwachten we terug thuis te zijn.

Kostprijs 90 euro. In deze prijs zijn inbegrepen: busvervoer, koffie, gebak, warm middagmaal, verzekering.

Na inschrijving ontvang je enkele dagen voor vertrek gedetailleerde info over het verloop van de bedevaart.

Inschrijven kan via de website: www.bedevaartenbisdomgent.be of op het secretariaat van de bedevaart.

GA JE MEE NAAR DE VIRGA JESSEFEESTEN IN HASSELT?

24 EN 25 AUGUSTUS 2024



Al sinds 1682 dragen ze in Hasselt het beeld van de Virga Jesse in hun hart. Om de zeven jaar is er feest, dan wordt dit prachtige gepolychromeerde Mariabeeld uit ebbenhout rondgedragen in de straten van de stad en kan men deelnemen aan de historische processies. Wij willen met onze bedevaart aansluiten bij dit zevenjaarlijkse feest en de avondprocessie van zaterdag 24 augustus vanop de tribune meebeleven.

Net zoals de schitterende tweedaagse vorig jaar, ter gelegenheid van de Kroningsfeesten in Tongeren, willen wij deze processie van de Virga Jesse opnieuw kaderen in een tweedaagse in het mooie Limburg.

Op het programma voorzien wij op de heenreis een stop langs de Maas, waar het Mariaheiligdom van Heppeneert ons welkom heet voor het begin van onze bedevaart. Wij bezoeken het wondermooie, romaans-gotische kerkje van Aldeneik. Zaterdagmiddag en -avond zijn we te gast in Hasselt. Wij bezoeken de Sint-Quintinskathedraal en gaan door de versierde straten naar de tribune voor de processie.

Logeren doen wij in Alden Biesen in hotel Martin's Rentmeesterij, waar we zondagmorgen ook ontbijten.

Op zondag zijn wij verwacht in het monasterium van de monialen van Bethlehem in Opgrimbie, waar we ook samen eucharistie vieren. Middagmaal en bezoek aan de abdij van Averbode staan nog op het lijstje van de terugreis.

De deelnameprijs bedraagt 340 euro. De meerprijs voor een eenpersoonskamer bedraagt 70 euro.

Inschrijven kan via de website:

www.bedevoartenbisdomgent.be of op het secretariaat van de bedevaart.

HERFSTBEDEVAART MET DE BUS NAAR SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE, ARS, LA SALETTE, NEVERS

12 – 17 SEPTEMBER 2024



Bedevoarten Bisdom Gent heeft een lange traditie om naar La Salette op bedevaart te gaan. La Salette is een bedevaartsoord in de hoge Franse Alpen, een oase van rust. Iedereen is er welkom bij de wenende Madonna, die haar kinderen uitnodigt tot gebed om zo in God vrede, geluk en liefde te vinden.

Tijdens de heenreis houden we halt in Germigny-des-Prés. We bezoeken er de kerk die werd gebouwd in 806, een van de weinige overgebleven kerken in puur Karolingische stijl. Nadien rijden we door naar Saint-Benoît-sur-Loire. We overnachten er nabij de abdij van Fleury. Deze abdij ontstond reeds in de 7e eeuw en is een van de abdijen waar snel na het erkennen ervan, de regel van Benedictus werd gevolgd. In de crypte worden bovendien relieken (beenderen) van Benedictus van Nursia bewaard.

Nadien reizen we verder naar Ars, waar de bekende pastoor Jean-Marie Vianney gewoond en gewerkt heeft en er in 1859 overleed. We zullen er eucharistie vieren nabij het reliekschrijn van de pastoor. Na een bezoek aan het heiligdom Notre Dame de Fourvière nabij Lyon trekken we de bergen in richting het heiligdom van La Salette.

Na het verblijf in La Salette rijden we huiswaarts langs Nevers, waar we een bezoek brengen aan het schrijn van de heilige Bernadette. We overnachten er in het klooster van Saint-Guildard waar Bernadette Soubirous kloosterzuster was.

Op de terugweg bezoeken we de prachtige kathedraal van Reims.

Deze bedevaart is bijzonder gevarieerd. Er is ruimte voor gebed en bezinning en ook de cultuurliefhebber zal genieten van enkele mooie bezienswaardigheden. Een ervaren begeleider en een priester zullen deze bedevaart in goede banen leiden.

Inschrijven kan via de website: www.bedevoartenbisdomgent.be of op het secretariaat van de bedevaart.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

<http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost>

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer = **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00